



Het bestuur van **Leiden** (v.l.n.r.):
Louw van Abswoude, Ben Bras,
Peter Kadiks, Hans Dijkers,
Ton v.d. Laak, Cor Cozijn en
Jan de Gier.

We kijken met u even terug naar het jaar 1929; de crisisjaren waren in volle gang. De ouderen onder u zullen dat zeker nog weten. Werkloosheid en lage lonen waren het niet fraaie beeld van de maatschappij. De scheidsrechters in die tijd zagen in hun hobby een extra bron van inkomsten... In de stad fluiten betekende 25 cent per wedstrijd (ja, u leest het goed) en daarbuiten ontving de fluitist de somma van maar liefst 75 cent. Wel even het jaar 1929 in gedachten houden s.v.p. Wat een bedragen waren dat....(!) De meeste scheidsrechters gingen op de fiets naar hun wedstrijden om zo de kosten voor het openbaar vervoer te sparen. Als men buiten de stad ging fluiten dan had men een goudmijntje.

In de regio **Leiden** werden scheidsrechters aangesteld door ene Koos Arnoldus, maar men werd ook wel rechtstreeks door de verenigingen gevraagd. Vooral Katwijk bij Quick Boys lag goed in de markt. Deze bekende voetbalvereniging was zeer royaal met betalen: hier kreeg de scheidsrechter meer geld dan bij menig andere club. In die tijd was dat heel wat! Als men in Katwijk mocht fluiten zorgde dat verschil in beloning scheve ogen bij collega-scheidsrechters. De Leidsche Voetbal Bond (LVB) kwam toen met het voorstel om een ver-

COVS-groep Leiden e.o. 75 jaar

eniging op te richten. De HH scheidsrechters waren bereid te werken aan kameraadschap en een vereniging versterkte de band tussen de mannen onderling. Bovendien zou een vereniging wel iets kunnen doen aan de geldelijke verschillen (?). Het was op de 29e april 1929, dat Leen van Vliet, Piet de Boer, Koos Arnoldus, Wim Krom, Jan Crama en Anton Ladan de Leidsche Scheidsrechters Vereniging hebben opgericht. Zij vormden tevens het allereerste bestuur. Dat eerste jaar bestond de LSV uit 62 leden. Onder het motto "EENHEID en SAAMHORIGHEID" (dat was van de heer Meuleman van de KNVB) ging in het najaar van 1929 de LSV goed functioneren. Toen drie jaar later - in 1932 - de COVS werd opgericht, sloot de LSV zich daarbij aan. Men kon toen ook deelnemen aan de COVS-landdagen; het spelen van vriendschappelijke wedstrijden werd later toernooien in het gehele land. Er volgden ook cursussen en de eerste officiële cursus werd gegeven door A.

Ladan. Hij was de scheidsrechter uit **Leiden** die een landelijke cursus in Utrecht succesvol had gevolgd, maar moest wel zelf de kosten betalen; de LVB maakte het mogelijk om deel te nemen aan deze opleiding. Bij het 50-jarig jubileum in 1979 was Ladan nog immer van de partij en was ook aanwezig bij de werkovereenkomst tussen de COVS en de KNVB in datzelfde jaar.

Aangezien er ook scheidsrechters lid werden uit omliggende plaatsen en dorpen werd de naam LSV gewijzigd in COVS-groep **Leiden** en Omstreken. Vermeld wordt dat Ladan de eerste voorzitter was van deze groep uit **Leiden**. Hij bleef in functie tot 1935 en werd als eerste benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn opvolgers waren achtereenvolgens de heren Waasdorp, C. van der Geer, Dirk van der Klugt (deze was ook lid van de Scheidsrechterscommissie), Piet v.d. Geer en Henry van der Leek. Hij trad af in 1985 en werd toen opgevolgd door Cor Cozijn, de huidige voorzitter van de jubilerende vereniging! De termijn van 20 jaar (!) wil hij volmaken om dan terug te treden

zoals dat netjes heet. Zo naderde de datum van 29 april 2004 waarop het 75-jarig bestaan gevierd zou worden. Een vereniging met 196 leden onder wie ook jonge scheidsrechters, die de weg ook naar de groep **Leiden** e.o. weten te vinden. Eerst volgde op vrijdag 7 mei j. een druk bezochte jubileum-receptie in de kantine van de v.v. UVS in de Kikkerpolder te **Leiden**. De erevoorzitter van de COVS, Govert v.d. Borden en de landelijk voorzitter Theo Solen waren ook aanwezig. Tijdens deze zeer geanimeerde bijeenkomst kreeg Arie Verhoeff, al enige tijd erelid van de groep **Leiden** e.o., een prachtige ingelijste oorkonde wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van de COVS. Dat viel in goede handen van de 82-jarige Arie. Hulde.

Omdat hij jarenlang de penningmeester was, kreeg Karel Kadiks de zilveren scheidsrechter opgespeld. Vorig jaar kreeg Kadiks een ernstig auto-ongeval, maar is na maanden revalidatie gelukkig weer hersteld. Beide heren kregen vanuit de zaal een dave-rend applaus. Met een hartelijk dankwoord door voorzitter Cor Cozijn aan de sprekers en aan allen die aanwezig konden zijn, werd tot slot op de toekomst geproost. Een week later werden de festiviteiten vrolijk voortgezet, want op vrijdag 14 mei j. ging het voltallige bestuur met zo'n honderd leden een unieke vier uur durende boottocht maken door het Groene Hart van Zuid-Holland. Aan boord werd een schitterend buffet geserveerd en met de nodige drankjes werd dit natuurlijk een geweldige feestavond op het water. Zo werd in **Leiden** het 75-jarig jubileum op grootse wijze gevierd.

Will Stevens, regiocorrespondent